

De kantoorboekhandel was in de Witte de Withstraat. Ik kwam er wel voor een potje inkt of een gummetje.

Op een keer vroeg ik om een penhouder, de jonge man achter de toonbank toverde toen ook een doosje kroontjespennen tevoorschijn.

Hij was mank, doordat hij geboren was met, wat we toen noemden, een klompvoet.

Achter de winkel was een kleine drukpers voor visitekaartjes of rouwbrieven.

De jongere broer van de bediende, Herm, zat bij mij in de klas, de vierde, van een school met de Bijbel.

Op een dag kwam hij niet op school. De Duitsers, hoorden we, hadden een inval bij hun gedaan. De vader en de invalide broer werden toen meegenomen. Ze hadden exemplaren van de illegale krant Trouw gedrukt.

Later, op de Waalsdorpervlakte, ondersteunde de vader misschien zijn invalide zoon naar de plek waar ze een blinddoek om kregen.

Fred Zorn.

