

## 'Oorlogsveteraan'

opgedragen aan  
al de Meisjes en Jongens die vertrokken  
en aan  
al die Vrouwen en Mannen die terugkeerden

## Vandaag eindelijk mijn Vrede

Jij sliep -bij al mijn zwarte dromen;  
jij las mijn angstgedachten niet.  
Jij zag nooit mijn tranen stromen,  
jij treurde niet om mijn verdriet.

Jij hoorde niet de schoten knallen,  
de kleur van bloed, de geur van zweet.  
Jij zag niet de makkers vallen,  
jij had geen weet van al dat leed.

Ik zag beelden die mij niet vervaagden,  
beleefde uren die mij nooit verdaagden;  
was in de nacht, weer daar, weer bang,  
dan duurt het wachten op de dag zó lang.

Met mijn sprakeloze stilte, al die jaren,  
wild' ik jou jouw mede lijden sparen;  
wendde mijn hoofd, ontweek de vragen  
ik moest, verstomd, het antwoord dragen.

Maar eens is nú..., die nieuwe morgen,  
voel ik mij naast jou veilig en geborgen  
in 't volle licht, mijn duisternis verdween  
het is mij helder:.. **'Ik ben niet alleen!!'**

Kom dicht bij mij, al onz' dagen tellen;  
kom, mijn Lief, met kind'ren van ons twee;  
'k zal van toen, die strijd, alles nu vertellen,  
de zaken in mijn hoofd op orde stellen.....  
.....zonder zelfbeklag, geen ach, geen wee,  
geen angsten meer, geen schuld, geen beven.  
Ik weet, jij zult mijn zwijgen mij vergeven,  
met Vandaag, het Nú, dáár heb ik Vrede mee !!

Jan Schrauwen Igrnr.291229225

1940-1950

5 mei 2020 - 75 jaar Bevrijding