

KEN JE HET PARADIJS AL?

Ken je het paradijs al? Althans een stukje ervan? Als je de Laan van Meerdervoort oversteekt, ter hoogte van ons appartementencomplex, loop je Meer & Bos in. Neem de tweede toegangsweg links, bij de rhododendrons, die momenteel nog mooi in bloei staan. Als je rechtdoor loopt en de derde weg linksaf slaat – dus niet die naar het restaurant en ook niet die naar de speeltuin – dan loop je over een smal paadje zó het paradijs binnen! Alles wat in het voorjaar bloeien kan, staat er nu in bloei: fluitenkruid, daslook, margrietten, koekoeksbloemen en nog veel meer. Een lust voor het oog en voor de neus! De zang van de merels en de roodborstjes is in deze periode van weinig geluidsoverlast glashelder te horen en als je langzaam genoeg doorloopt, blijven de vogels rustig doorfluiten. Telkens kun je kiezen welk zijweggetje je wilt inslaan op dit meanderende paadje. Ik zweer je: als er een paradijs bestaat, ziet het er zo uit als hier - min of meer in onze eigen achtertuin.

Mia Meijer

