

DE VROUW EN HAAR BALKON

Er was eens een vrouw die in een mooi appartementencomplex woonde. Ze was zeer tevreden en genoot van haar woning, van de bomen eromheen en van het strand op loopafstand. Als het mooi weer was maakte zij gebruik van haar fijne balkon. Nu trof het toeval dat zowel boven als onder haar en ook nog eens rechts van haar echtparen woonden. Heel gezellig natuurlijk, maar op zonnige dagen merkte de vrouw, als zij rustig genietend op haar balkon zat, dat de echtparen op hun balkons op dezelfde manier met elkaar omgingen als wanneer zij binnenskamers waren. En het bleek dat de drie echtparen om haar heen heel verschillend gedrag vertoonden. Het eerste echtpaar praatte rustig met elkaar en de vrouw hield van het zachte, voortkabbelende gesprek dat ze kon horen als ze in haar eentje op haar balkon van de zon zat te genieten. Van het tweede echtpaar was het de man die een zware, diepe stem had. Mooi weliswaar, maar hij las vaak aan zijn vrouw voor en dat was wel heel duidelijk te horen. Geeft niets, dacht de vrouw, dat hoort er allemaal bij als je met elkaar in een appartementencomplex woont. Als mijn kleindochter op bezoek komt, zit ik ook met haar op het balkon te praten en dat horen de anderen dan natuurlijk ook! Het derde echtpaar vond zij moeilijker te verdragen. Dat was echt 'hogeschoolwerk'. Zowel de man als de vrouw hadden mooie, maar luide en enigszins schorre stemmen, en zij realiseerden zich niet dat die duidelijk te horen waren voor de burens. De man zat vaak in zijn eentje op het balkon. Af en toe ging dan een soort hordeur met een ratelend geluid open en daar kwam de vrouw des huizes te voorschijn met een opmerking of een vraag, zoals: "Wat wil je op je boterham?" "Geef mij maar jonge kaas", zou de buurvrouw dan willen zeggen, maar natuurlijk hield zij zich in. Zoiets deed je niet, als beschaafde mens. Bovendien waren het zulke lieve, vriendelijke burens! Altijd een praatje maken als ze haar in de hal tegenkwamen. Die goede verstandhouding was haar heel wat waard. Dus deed de vrouw oordopjes in haar oren en las zij rustig verder in haar boek, genietend van haar balkon.

Mia Meijer