



Herfstkleuren

Het is vandaag een druilerige en koude maandagmiddag in oktober. Hoewel de blaadjes van de bomen in ons prachtige Meer en Bos al mooie tinten bruin, geel en soms rood aannemen is het weer waar je een beetje chagrijnig van zou kunnen worden.

Het zou een mooie middag zijn om weer eens een blogje op mijn [eigen website](#) te schrijven, maar vandaag wordt het een stukje voor de website van de Componist. Eigenlijk gewoon een zonnig stukje.

Wij kijken immers alweer ruim een maand uit op ons prachtige nieuwe park dat in de plaats is gekomen van dat saaie, nauwelijks nog gebruikte sportveld. De jonge bomen kleuren prachtig geel en bruin, in de moestuin staan diverse gewassen en bloemen op oogsten en het heeft er alle schijn van dat ook het grasveld, na een verticuteerbeurt, toch een echt frisgroen grasveld zal worden. Dat hebben wij toch maar mooi allemaal te danken aan die vrijwilligers uit de Componist en de Operette die ruim vier jaar ervoor hebben gestreden. Zij waren niet alleen in staat om de bouw van 60 – 90 woningen tegen te houden, maar sleepten ook nog eens dat mooie Mozartpark binnen. Een park dat nu al een paar maanden enthousiast wordt gebruikt door jong en oud. Waar ontmoetingen plaatsvinden op de bankjes in de zon en waar ouders met kinderen op een kleedje genieten van de warme namiddagzon of zelfs van de kleurrijke avondzon.

En dan dat mooie nieuws dat er in ons eigen complex ook weer enthousiaste en gemotiveerde mensen bereid bleken te zijn om zich weer in te zetten voor de opening van onze ontmoetingsruimte, de Dirigent. Na ruim anderhalf jaar kunnen daardoor weer activiteiten worden georganiseerd en kunnen wij elkaar weer ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of een drankje. Vrijwilligers die wij dankbaar moeten zijn dat zij zich weer willen inzetten voor hun medebewoners en die in staat blijken de geschiedenis de geschiedenis te laten en slechts vooruit willen denken. De ware instelling voor een vrijwilliger.

Wat zou het niet mooi zijn als deze twee voorbeelden de aanleiding worden om ook weer te denken aan een nieuwe bewonerscommissie, die ook op andere terreinen de belangen wil behartigen van alle bewoners. Denk bijvoorbeeld aan de afrekening van de servicekosten, de kwaliteit van onze woonomgeving en het onderhoud van onze gebouwen.

Wat zou het mooi zijn als wij ook daar weer een aantal gemotiveerde en betrokken mensen voor zouden kunnen vinden. Vrijwilligers die bereid zijn om niet om te kijken en met respect voor elkaar en anderen zich in willen zetten voor de belangen van alle medebewoners. In een complex met hoofdzakelijk senioren met een enorme bagage aan ervaring en levenswijsheid moet het toch mogelijk zijn om zoiets van de grond te krijgen. Als wij naar buiten kijken naar onze mooie park en als wij in de Dirigent weer kijken naar vele blije en tevreden mensen zien wij daar de voorbeelden van hoe het ook kan. Voorbeelden die aantonen dat wij met elkaar tot veel in staat zijn.