

Christy, bedankt!

Een van onze meest enthousiaste en energieke bewoners geeft aan te willen stoppen met haar activiteiten voor de Componist. Wat is dat spijtig ...

Als een soort Vliegende Keep heeft Christy, samen met haar man Hans, met heel veel vreugde en doorzettingsvermogen gezorgd dat de Dirigent prima draaide.

Natuurlijk deed zij dat samen met andere vrijwilligers en al deze mensen zijn wij dan ook veel dank verschuldigd. Maar er moet altijd één zijn die de motor draaiende houdt en we kunnen rustig zeggen dat Christy jarenlang die motor is geweest. Altijd attent en vriendelijk, goed in het organiseren van feestjes.

Denk maar eens aan het 5-jarig bestaan van onze Componist.

Christy was de koningin van het feestje (hopelijk maak ik de andere organisatoren hiermee niet jaloers ...).

Daarbij ontpopte zij zich de laatste maanden ook nog eens als schrijfster.

Enkele raak getypeerde columns schreef zij op deze plek voor bewonersblogs. Ga daar in elk geval mee door, Christy, ik zal niet de enige zijn die van deze verhaaltjes heeft genoten. Bedankt voor alles, Christy, en veel succes met wat je verder gaat ondernemen!

Mia Meijer

